

להאמין בספרים הוא אחד מעמודי התווך של האמונה האסלאמית

האמונה בספרים השמימיים שהתגלו מאלוהים הכל יכול לנביאיו ושליחיו מאושרת על ידי הקוראן האציל, הסונה הנבואית והקונצנזוס, הקב"ה אומר: וספריו ושליחיו... " אז הוא הניח את האמונה בספרים אחרי האמונה במלאכים ולפני האמונה בשליחים

אמונה בספרים באופן כללי

אלבכרה: והוא, כבודו, אומר: "ואם יכחישו אותך, הרי שליחים לפניך נדחן]

אמונה בספרים בפירוט

לגבי הספרים והעיתונים ששמותיהם מוזכרים בקוראן האציל ובסונה של הנביא, חובה להאמין בהם בפירוט, והם כדלקמן:

כתבי אברהם ומשה: הקב"ה אומר: "אכן, זה בכתבי הקודש * כתבי אברהם ומשה" [עלעלה: יח-י"ט], ואומר: "או היה זה. לא מדווח * בספר משה:

התורה: זהו הספר השמימי הנגלה לנביא ה' משה עליו השלום, כאשר קיבל אותו מאת הקב"ה לאחר שכתב לו במו ידו. הקב"ה אומר: "אכן שלחנו. למטה התור

ה בה הדרכה ואור" [אלמעידה:; והיא נבדלת ממה שנקרא חמשת הספרים: [בראשית, שמות, ויקרא, דברים, מספרים], אשר היהודים טוענים כי הם חמישה

ספרי משה, למרות שרבותיהם אלה שכתבו אותה במו ידיהם, עיוותו את התורה המקורית, והסתירו הרבה ממנה, [תוך ערבוב אמת עם שקר].

התהילים: זה מה שנתגלה לנביא דוד עליו השלום. הקב"ה אומר: "ונתנו לדוד את התהילים" [אלישרא: ושונה [מהידוע בספרים. של היהודים כמו (תהלים

זה שונה לחלוטין ממה שהנצרים מכירים בבית החדשה כארבע הבשורות: [בשורת מתי - הבשורה של לוקס [הבשורה של מרקוס - הבשורה של יוחנן

הקוראן האצילי: זהו אחרון הספרים השמימיים, שאלוהים גילה לחותם הנביאים והשליחים, אדוננו מוחמד, יברך אותו ה' ויעניק לו שלום, והכל יכול התחייב לשמור אותו. הוא אמר: "אכן, שלחנו את התזכורת, ונשמור עליה" (אל-היגר).

אלוהים, ואל תלך אחר גחמותיהם ורצונותיהם מעבר למה שהגיע אליך מן האמת" [אלמעידה. האמת, וכל מה | ומה הסוגים שלו]. [שסותר אותה היא

: הנביאים והשליחים, דהיינו: התגלות בשפה

הסוג הראשון: השראה, והוא לקוח מפסוק הקב"ה: "חוץ מגילוי" כלומר גילוי במשמעות של לשון הרע בלב ונשיפה ליראה.

הסוג השני: החלום בחלום, שגם הוא לקוח מדברי הקב"ה: "חוץ מגילוי" כאן, במובן של השראה, הוא התעוררות [או חלום, (שהרי חלומות הנביאים הם גילוי

הסוג השלישי: אמירה ללא מתווך, וסוג זה נלקח מדברי הקב"ה: "או מאחורי צעיף" כלומר, אלוהים הכל יכול מדבר אל נביאו ללא מתווך, וסוג זה של התגלות התרחש גם עם נביאנו מוחמד, תפילת ה' ושלום עליו, בליל העלייה למעלה (והוא היה באופק הגבוה ביותר * ואז הוא התקרב והשתלשל * והיה ממש מעבר לזוויות הקשתות של א

הסוג הרביעי: התגלות באמצעות המלאך, וסוג זה לקוח מדברי הקב"ה: "או שולח שליח לגלות ברשותו מה שירצה. אכן, הוא עלי, חכם." יש לזה שלושה צדדים

ההיבט הראשון: היכן הנביא רואה את המלך כאשר ההתגלות מתגלה בצורתו האמיתית, וזה נדיר. השליח, יברך אותו ה' ויתן לו שלום, ראה את גבריאֵל עליו השלום, בצורתו האמיתית פעמיים: לאחר שהתקררה הגילוי, ובליל העלייה

ההיבט השני: שגבריאֵל עליו השלום מיוצג בדמות אדם, כפי שהתגלה לחברון עליו השלום, בסיפור אורחו של [אברהם, וכפי שהתגלה לגברת מרים: "אז חיקו לה בן אדם רגיל"] [מרים:

ההיבט השלישי: שהנביא אינו רואה את המלך, אך כשהוא בא הוא שומע צלצול חזק כמו צלצול פעמון. באותו זמן, הנביא עליו השלום וברכות ה' חווה מצב רוחני יוצא דופן. בו הוא הופך ממצבו האנושי הטהור למצב בו הוא מוכן לקבל מהמלך, והנוכחים רק מבינים את אותותיה.

התופעה: ממשקל גופו, ומצחו סחוט זיעה, ואולי שמעו חבטה בפניו הנכבדות כמו שאגת דבורים, וזהו הסוג החמור ביותר של גילוי לשליח, יברך אותו ה' ויתן לו שלום, (ברשות עיישה, אם המאמינים, יהי רצון הקב"ה בה: שאל-ח

רית בן הישאם, יהי רצון הקב"ה בו, שאל את שליח ה', יברך אותו ה' ויתן לו שלום. יהי תפילת ה' ושלום עליו ואמר: שליח ה'. הקב"ה איך מגיעה אליך

הגילוי? שליח ה' עליו ה' תפילת ה' ושלום אמר: לפעמים זה בא אלי כצלצול פעמון, והכי קשה לי, אז זה כרתו ממני, והייתי מודע למה שאמר ממנה: וראיתי אותו ירדה עליו הגילוי ביום קר מאוד, אז הוא נכרת ממנו, ומצחו נוטף זיעה. וכל ה

קוראן הקדוש התגלה על ידי גבריאֵל עליו השלום, והוא לא היה בדמות אדם כאשר התגלה בקוראן, אלא היה כמו צלצול פעמון

אנו מבקשים מאלוהים הכל יכול להועיל לנו עם הקוראן ויעניק לנו התבוננות ועשייה בעולם הזה, והשתדלותו ביום התקומה

להודיע משהו נקרא סוד, ולכן כתיבה, הצבעה, סמליות ודיבור נסתר נקראו כולם גילויים, ומתוך כך הוא אומר. הקב"ה סיפור על זכריה עליו השלום: הבלשן אינו ספציפי לנביאים, וגם לא מאת אלוהים הכל יכול

התגלות בטרמינולוגיה (לפי אנשי הידע המשפטי): זו ההוראה שהוציא אלוהים הכל יכול לנביאים עליהם השלום: [או שאלוהים מודיע לנביאיו ושליחיו מה הוא רוצה להעביר מהחוק או הספר. באמצעות או בלי

לפי זה, המשמעות המשפטית היא יותר ספציפית מהמשמעות הלשונית לגבי מקורו ומקורו, שכן מקורו מאת ה' הכל יכול, ומקורו הנביאים והשליחים, יהי רצון ושלום ה' על כולם

סוגי התגלות

"הקב"ה אומר: "ולא לאדם ידבר אליו הקב"ה אלא בהתגלות או מאחורי צעיף, או שישלח שליח בשם ה

פסוק זה מכיל ארבעה סוגי התגלות

האנשים, והם דברי ה' - העליון - ואין ספק בכך, וספרים אלו הם מה שאלוהים - העליון - קרא והזכיר בקוראן הנעלה, וכמה מהם. הם מה שלא הזכיר, ויש

להאמין בכולם. אמונה שאין האמונה שלמה בלעדיה, וההכרח להאמין בכל מה שנכון בספרים אלו, כגון פסוקי הקוראן הנעלה ביטלו את כל הספרים שקדמו לו, וצריך להאמין בכלל בספרים הקודמים מהם ספרי השמים?

הקוראן הקדוש, התורה, האינג'יל, התהילים ומגילות הקודש. אברהם, לרבות מה שלא הוזכר בקוראן הקדוש ובא בכמה עקבות כגון הכתובים שנאמר שנתגלו לסת אבן אדם

- עליו השלום - והם חמישים גיליונות, שלושים גיליונות נתגלו ל. אידריס - עליו השלום - ועשרה נתגלה לאברהם, ועשרה למשה - עליו השלום.

האמונה בחמשת ספרי השמים היא חובה על המוסלמי, והאמונה בהם היא להאמין שאלו הספרים הם מאלוהים - הגדרת הספרים השמימיים הספרים הש.העליון

מימיים הם הספרים שאלוהים - האדיר והנשגב - גילה לשליחיו הנכבדים כדי למסור את מה שיש בהם לעמם; כרחמים על עבדיו - כבודו - ומדריך עבורם לדרך האושר וההצלחה בעולם הזה ובעולם הבא, ותכליתם של ספרי

אלו התגלתה היא להקים את המונותאיזם על ידי עבודת ה' בלבד, ולתכלית. להבהיר את הגישה הנכונה שעל האנושות ללכת בה, כדי שתנחה אותה

לכל מה שטוב וישר, חיים לנפשות, אור והדרכה בחושך ספירת הספרים השמימיים אמונה בספרים השמימיים כוללת אמונה בכל. ספרים, ומה שמוזכר במקורות האסלאמיים של ספרים אלו הם חמישה ספרים: הקוראן הקדוש,

התנ"ך, התורה, כתבי אברהם והתהילים, יש להאמין בספרים אלו בפירוט, וחץ מהם הוא אמונה בו בכלל הזבור הצבור הוא הספר שגילה הקב"ה לנביא דוד -

עליו השלום. הוא מסופר בסמכות קטדה - ירחם ה' עליו - ש הצבור מורכב ממאה וחמישים פרקים, שכולם הם חיזוקים ושבח לה' - העליון - והודאה ושבח לו

- כבודו - ואין חדית' על פסקי הדין של חלאל, אסור, גבולות וחובות מחייבות, כפי שהיה מבוסס על מה שבא בתורת הדין. הנביא אברהים עליו השלום, ואנשי הד

עת אמרו שרוב מה שנכנס בו הם דרישות וחכמה. ודרך] אבן אותימין - ירחם ה' עליו - אמר שכתבי אברהם - עליו השלום - נתגלו לו ובהם דרשות ופסקי דין, אך לא קיבלנו אף אחד מפסקי הדין הללו אלא מה

האמונה בספרים השמימיים היא אחד מששת עמודי האמונה, והיא העמוד השלישי, והכוונה בספרים השמימיים: הם הספרים שאלוהים - כבודו והכל יכול - נגלה עם שליחיו להדריך. הבריאה, ולעבוד את הבורא, כרחמים עליהם בהדרכתם ובהעברת מצוות ה' - העליון

-; להשיג עבורם ישועה בעולם הזה ובעולם הבא והאמונה בספרי השמים מושגת על ידי הדברים הבאים אמונה ואמונה שכולם מאת ה' - כבודו -. האמונה

בשמותיה שאלוהים - תהילה לו - בחר בה, ושנודע לנו עליה, ולכן אנו מאמינים בספר שמימי שנקרא הקוראן האציל, ובספר שמימי שנקרא האינג'יל, אלא א

ם כן אנו לדעת את זה אנחנו מאמינים בזה באופן כללי. אישור של עניינים אמיתיים, לא מתוקנים. האמונה באחדות המסר ואחדות האמונה בו, המקור שלו הוא אחד, ומטרתו שלשמה בא היא אחת, אז כולם באו קוראים למוסר נעלה ואוסרים רעים. חלק מהחקיקה מסכימה ביניהן, ועשויה להיות שונה; לפי העם אליו ירד. אמונה

ואמונה שלמה שהקוראן האציל הוא האחרון מבין הספרים השמימיים הללו, והמקיף ביותר, ואכן השליט על כולם; הוא משלב את מה שהוזכר בו עם החדשות של העמים הקודמים והבאים. והספרים השמימיים - כפי שהוכח בקוראן האציל - הם חמישה

ספרים, שהם: ספרי אברהם עליו השלום - התורה, התהילים, האנגל והקוראן הנעלה ולהלן אמירה של ספרי שמים אלו. סופרי אברהם הוא - תהילה לו עליון – אמרו

(אכן, זה בכתובים הראשונים * כתבי אברהם ומשה נאמר בכתבי אברהם - עליו השלום : הם הכתובים שנתגלו לאברהם אדוננו – אזכור ה' – ומספרם עשרה. הקב"ה - והזכיר את העולם הבא, וכי הוא מתמשך יותר מחיי העולם הזה, ומה שיש בו. היא באה גם ב

הסכמה עם מגילות הנביאים, כגון מגילות משה - עליו השלום - ללא התורה. - יהי רצון ושלום ה' - על מה שמראה את החדשות של העיתונים הללו מהזכרת פתגמים ו ביטויים קצרים בעלי משמעות, אז הוא - יהי רצון ה' ושלום עליו - אמר: כי איני רוצה בכך, גם אם זה היה מכופר)

התורה המילה תורה היא ממקור עברי. , ופירושו: שריעה או הלכה. משה רבנו - עליו השלום - להדריך את בני ישראל, [6] ונאמר שהנוצרים משתמשים דבר התורה לכל ספרי הקודש שהוא חמישה ספרים, אנו מזכירים אותם כך:בראשית: המדבר על בריאת השמים והאר

ץ, ומבריאת אדוננו אדם. עד סוף ימי יוסף אדוננו - עליהם השלום. יציאת מצרים: המדברת על יציאת בני ישראל למצרים. ספר ויקרא: המדבר על המופקדים על שמ

ירת ההלכה וענייני דת, המזוהים עם לוי בן יעקב. ספר שמות: הכולל מידע על מספר בני ישראל. דברים: המדבר על השבת מצוות ואיסורים. התהלים - יתהדר ויתעלה - אומרים: וכבר כתבנו בתהילים לאחר הזכרון כי הארץ תנחל עבדי צדיקים) אך תיאור התהילים אינו קרוב

אלי. על פי דברי הנביא - יהי רצון ה' ושלום עליו - ברשות אבו מוסא אלאשרי - יהי רצון ה' עמו: (זה ניתן אחד מתהילים של משפחת דוד כלומר יש לה קול טוב, והתהילים הקיימים בעידן הנוכחי שייכים לאדוננו דוד - עליו השלום- ולאחרים, והוא מופיע בטב

ע ההתגלות, ויש בו. כמה המנונים המיוחסים לדוד –

עליו השלום הבשורה הבשורה מגדירה זאת כ: המסר שאלוהים - כבודו - התגלה לאדוננו ישוע - עליו השלום - משלים את מה שבא בתורה מתוך תורת משה רבנו. - עליו השלום, מופנה לבני ישראל, קורא למונותיאיזם ה' - כבודו - ולכל סגולה, אך היא נתקלה בדחייה עזה, שהובילה ל-

אובדן הטקסטים המקוריים שלו, והעיוות התכוף של אמונותיו והפצת רעיונות פגאניים בו.

הקוראן הקדוש הוא הספר שאלוהים - העליון - גילה אותו לאדוננו מוחמד - יהי רצון תפילותיו של אלוהים ועליו השלום - דרך גבריאל המלך - עליו השלום

במילה ערבית, שהועברה מדור לדור, שסוגדים בה בקריאה, מתחילה בסורת אלפתיח, ונחתמת בסורת אן-נס והוא הספר האחרון, המקיף והטוב ביותר מבין הספרים השמימיים

. בגלל מאפייניו ותכונותיו אנו מזכירים אותם:

הוא כלל את כל תורתם של 1442 ספרי השמיים

הכין את הדרשה: מגיד בן סולימאן אל-ראסי, בעיר ג'ובייל, בממלכת ערב הסעודית, וואטסאפ:
00966505906761