

في فضل التكبير في الصلاة

דרשה ראשונה

הסגולה להיות מוקדם להתפלל

השבח לאלוהים, והתפילות והשלום על שליח האל - יהי רצון שתפילת האל ושלום עליו - ואני מעיד כי אין אל אלא אלוהים לבדו ללא שותף, ואני מעיד כי מוחמד הוא עבדו ומסג'ר ואחריו:

מחסד ורחמיו של אלוהים לעובדיו שהוא מקל עליהם את מעשי הפולחן ומעשי הפולחן שמקרבים אותם אליו, תהילה לו.

והגעה מוקדמת לחמשת התנועות היא אחת ממעשי הפולחן שמתפללים רבים מזניחים בזמן זה, ולכן הם אינם משתתפים בהם עד לאיכאמה, או לאחר תחילת התפילה.

וקודמינו הצדיקים נתנו את הדוגמאות המופלאות ביותר, והאמיתיות שבהן בבואם מוקדם לתפילה. אודי בן חטים - שאלוהים יהיה מרוצה ממנו - אומר: "זמן התפילה לא הגיע עד שאני מתגעגע אליו, והתפילה לא הוקמה מאז שאימצתי את האסלאם אלא שאני בתשובה.

"סעיד בן אלמוסייב אומר: המואזין נתן את הקריאה לתפילה לפני שלוש שנה, אלא כשהייתי במסגד ולא התגעגתי לתפילת הקהילה במשך ארבעים שנה, ולא הסתכלתי על גבו של אדם בתפילה. "אל-דהאבי אמר: "כך נהגו קודמיהם לשאוף לטוב

:בין המעלות של להיות מוקדם להתפלל

ראשית: המלאכים מבקשים סליחה למי שמחכה לתפילה, והיא נתונה לשליטתו של המתפלל. אל-בוכרי ומוסלמים סיפרו בשני הסאהי שלהם מחדית 'אבו הוריירה - שאלוהים יהיה מרוצה ממנו - שה הנביא - שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום - אמר: "המלאכים מתפללים עבור אחד מכם כל עוד הוא נמצא במקום בו התפלל. הוא לא קרה ולא קם, אללה, סלחו לו, אללה, יש רחום עלי

, אחד מכם עדיין בתפילה כל עוד התפילה שומרת עליו, שום דבר לא מונע ממנו לחזור למשפחתו פרט לתפילה. "הבנת השורה הראשונה, ומה יש בה בחן רב ובתגמול גדול, המסופר על ידי אל-בוכרי ומוסלמי מחדית 'אבו הוריירה - שאלוהים יהיה מרוצה ממנו: שהנביא

- שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום - אמר: "אם אנשים ידעו מה היה בשיחה ובשורה הראשונה, ואז יוכלו לא ימצאו דבר מלבד למשך גורלים עבורו, הם היו מושכים לזה, ואם הם ידעו מה נמצא בעקירה, הם ירצו אליו, ואם " הם ידעו מה נמצא בחושך ובבוקר. "לבוא אליהם גם אם הם אוהבים

אלוהים - שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום - אמר: מה לא קרה: אללה, סלח לו, אללה, רחום עליו, אחד מכם - נשאר בתפילה כל עוד התפילה מעכבת אותו, יש אין מקום למנוע אותו על ידי האימאםסמרה בן ג'ונדב - שאלוהים יהיה מרוצה ממנו - מסופר על סמכות שליח האלוהים - יהי רצון שתפילתו של אלוהים ושלום עליו: (תביא אתוהתקרב לאימאם, כ

י האיש ממשיך להתרחק עד שהוא מתעכב בגן עדן, גם אם הוא נכנס אליו). חובות צעד הוא תגמול של מעשה שנה, צום וצ'יאם. הכפלת הפרס בתפילת הקהילה לתפילה סולו מוסלמי, בנוסף לשכרו של ניל בזמן שהמתין לתפילה, אמר עליו שליח אללה אלוהים: (תפילת האדם בקהילה מחלישה את תפילותיו בביתו ובשווקיו פי עשרים וחמישה, כך : אם הוא עושה וודו, כל כך טוב, אז יצא למסגד, אל תוציא את זה רק מתפילה, לא זומם צעד, אלא

הרים אותו במעלות והנחית אותו על ידי חטא, אם אדם מתפלל, הוא עדיין המלאכים להתפלל עליו, כל עוד המקום בו התפלל: אללה, ברוך אותו, אללה רחום

. הגדרה של "תפילה מוקדמת" נועדה במילה "עקירה" לתפילה: להיות מוקדם תפילה והשתתפות בה בתחילת זמנה והקדמות נקראת גם יוזמה, וההתחלה לתפילה מושגת על ידי היערכות לקראתה לפני שעסוקים בשונה ממנה, המילה "מוקדם מוקדם" מדוללת, ופירושה מיהר להשתתף, והמילה עם דגש - כלומר "בכור" פירושה יוזמה להתפלל בתחילת הזמן, ומי שנמצא במסגד בא מוקדם על ידי הכנת עצמו לתפילה והתכונן אליה שלטון התפילה המוקדמת וחוכמת החקיקה שלה.

כשהבין את הטקביר הפותח, שהוא אחד מהטובים הטובים ביותר, ואת המפתח לתפילה. אל-טירמידי סיפר מהאתית של אנאס בן מאליק: שהנביא - שיהיה עליו תפילת ה' ושלום - אמר: "מי שמתפלל אלוהים במשך ארבעים יום בקהילה ומבין את הטקביר הראשון, שתי תמימות נכתבות עבורו: חפות מאש ותמימות. "של צביעות

התשובה בין הקריאה לתפילה לבין העקאמה נענת. אבו דוואוד סיפר בסונאן שלו מהחדית 'של אנאס בן מאליק: " שהנביא - שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום - אמר: "התפילה אינה נדחית בין השיחה. לתפילה ולאיקמה

להיות קרוב לאימאם, וזו סגולה גדולה. האימאם אבו-דוד סיפר מהאדית של סמרה בן ג'ונדב - שאלוהים יהיה מרוצה ממנו - שהנביא - שיהיה עליו תפילת האל ושלום - אמר: "הביא את זיכרון והתקרב לאימאם, כי האיש ממשיך להתרחק עד שהוא מתעכב בגן עדן ואם הוא נכנס אליו

מימוש השמשות השבטיות שקדמו לתפילה, כמו למשל שחרת השחר ארבע ראקעות, ואז שתי ראקאות

ואבו דאוד סיפר בסונאן שלו מהאדית של אום חביבה - שאלוהים יהיה מרוצה ממנה - שהנביא - שיהיה עליו תפילת האל ושלום - אמר: "מי שמתפלל ארבע ראקעות לפני זוהר וארבע אחריה, אש תיאסר עליו

הוא גם סיפר מהאדית של אבן עומר - שאלוהים יהיה מרוצה ממנו - שהנביא - שיהיה עליו תפילת אלוהים ושלום - אמר: אלוהים ירחם על אדם שהתפלל ארבע ראקעות לפני 'אסר

שביעית: להגיע למסגד בשלווה ובכבוד, המסע שאנשים רבים עושים כדי לממש תפילה מתגעגע לשלווה ולכבוד. ואתה צריך להיות רגוע ומכובד, ולא למהר, ואתה צריך להיות רגוע, אז מה שלא תתעדכן, תתפלל, וכל מה שתפספס, השלם אותו "

שמיני: אמירת האדהקאר ומחפש סליחה, וזכרו של אלוהים - הקב"ה - בין הקריאה לתפילה לאיקמה. אם המתפלל היה מגיע למסגד מוקדם, הוא יכול לפחות לקרוא עשרים פסוקים, מאה פסוקים ביום, שבע מאה פסוקים בשבוע ושלושת אלפים פסוקים בחודש, וזה הרבה טוב ומעשה טוב פי עשרה עד שבע מאות פעמים, ואלוהים מתרבה לכל מי שהוא רוצה, ואלוהים זוכה לשפע גדול

א. את הדרשה הכין מג'יד בן סולימאן אל-ראסי, בתשיעי לחודש ג'ומאדה אל-אחיראה 1442, בעיר ג'ובייל, בשנת

ממלכת ערב הסעודית, ווטסאפ: 00966505906761

מתרגם דרשות עבדול רחמן

fatmtaslam11@gmail.com " כתובת המייל שלך