

אומרים כשישנים ומתעוררים

כאשר שליח ה', יברך אותו ה' וישן לו שלום, היה שוכב בלילה, היה מניח את ידו מתחת ללחיו ואז אומר

"בשמך, אלוהים, אני מת וחיה"

אם הנביא, ה' יתברך וייתן לו שלום, היה רוצה לשכב, היה מניח את ידו הימנית מתחת ללחיו ואז אומר

"הו אמבק עוברים עבדים"

כאשר שליח ה', ה' יתברך וייתן לו שלום, הלך לישון, היה אומר

"השבח לאל שהאכיל אותנו, כיוון את רגלינו והגן עלינו, כי הוא לא מספיק ולא מוגן"

שליח ה', יהי רצון ושלום ה' עליו, ציווה לאדם, כשהוא שוכב, לומר

הו אלוהים, אתה יצרת את הנשמה שלי, ולקחת אותה, כדי להכות בה ולהחיות אותה"

"אז סלח לה, אלוהים, אני מבקש ממך רווחה

שליח ה', יהי רצון ושלום ה', לימד את עמו אם אחד מהם ילך לישון לדקלם את אית אל-כורסי, שהוא הפסוק

מס' של סורת אל-בקרה

אלוהים הוא האל, אבל הוא הבורא, והוא היחיד לו הוא כפוף למה שבשמים ומה שיש בארץ

הוא הרחום ביותר, והשמים והארץ אינם מציקים לו. הם לא אוכלים אף אחד מהם

הכסא הוא ההתעלות בידיו של כס המלכותי ביותר

זה מוביל אותו לאהוב ולסמוך עליו

"שליח ה', יהי רצון תפילות ה' ושלום עליו, אמר: מי שאומר "תישאר בבית, לך לישון

אין אלוהים מלבד אלוהים, לבדו, ללא שותף, לו שייכת המלכות ולו הלל, והוא מסוגל לעשות הכל, ואין כוח ואין כוח

חזקה אבל עם אלוהים, תהילה לאל, ושבח לאל, ואין אלוהים מלבד אלוהים, ואלוהים הוא הגדול ביותר". חטאיו

נסלחים - או שהוא אמר

חטאיו – גם אם הם כמו קצף ים

שליח האלוהים, יהי רצון ושלום ה', אמר לאלבראה בן עזיב, יהי רצון אלוהים: אם אתה בא לרחצה, בצע שטיפה

עשה יד ימיך והרחצה לתפילה, ואז תשכב על שקל

אוי אלוהים, אני מוסר את עצמי אליך, מ פנה אליך פני, מפקיד ביד יך את ענייני ומחפש בך מקלט"

לך רצון ופחד לך, אין ממך מקלט ואין מנוס אלא לך האמנתי בספרך שגילית, ובנביאך

מי שלח אותו.

ואז אמר לו: אם אתה מת בליל מיתתך, מת על הפיתחה - כלומר על האיסלאם - ועשה אותם לדבר האחרון

זכרון להתעוררות משינה

:כשהתעורר שליח ה', 'ברך אותו ה' וישן לו שלום, משנתו, היה אומר

"השבח לאל, שלפעמים אחרי מה שגרם לנו למוות, ולו תחיית המתים"

:שליח ה', 'ברך אותו ה' ויתן לו שלום, אמר: אם אחד מכם יתעורר, יאמר

"השבח לאל שהשיב לי את נשמתו, ריפא אותי בגופי ונתן לי לזכור אותו