

כוחו של אלוהים הכל יכול הוא הבסיס לאושר והדרך להצלחה ולניצחון בעולם הזה ובעולם הבא. אז דעו, אלוהים יברך אתכם, שהדת האסלאמית האמיתית, עם הנחיותיה הנכונות והדרכתה הראויה לשבח, מגינה על האישה המוסלמית. , שומרת על כבודה וכבודה, מבטיחה את כבודה ואושרה, ומכינה לה אמצעים לחיים נוחים הרחק ממקומות של חשד, שחיתות, פיתוי ורעות. וכל זה, עובדי ה', רחמים מאת ה', המלכותי והעליון, לעבדיו, בשעה שגילה להם את תורתו, מייעץ להם, מיישב את שחיתותם, מתקן את עקמתם ומבטיח את אושרם. התרחקות מהתועבות ההרסניות,

כרחמים ממנו, לשמור עליהם. לכבד ולהגן עליהם מפני חרפת העולם הזה ועונש העולם הבא. עובדי אלוהים: יש עדויות באסלאם שאם תתרחש פיתנה עם נשים, היא תגרום לרעות ולנזקים שהיקפם אינו מובן, והשלכותיה אינן זוכות לשבחים. פיטנה מזיקה יותר לגברים מאשר לנשים, והוא סיפר ב הסחיה שלו בסמכותו של אבו סעיד אל-חודרי, 'יהי רצון ה' ממנו, שהנביא, 'יהי רצון ושלום ה', אמר: "אז היזהרו מהעולם הזה והישמרו מנשים, למשפט הראשון של בני ישראל היו עם נשים". עובדי אלוהים: מי שמתבונן בהיסטוריה לאורכה יגלה שאחד הגורמים הגדולים ביותר להתמוטטות הציוויליזציות, התפוררות החברות, ריקבון המוסר, שחיתות הערכים והתפשטות הפשע, הם של נשים. עיטור, עירובם עם גברים

, הגזמתם בקישוטם, עירובם והיותם לבדם עם זרים, השתתפותם בפורומים ובמועצות ציבוריות בעודם בקישוטם המושלם ובחזותם המהודרת. והשלימה את בושם. עובדי אלוהים: האסלאם לא כפה על נשים את הצעיף ולא מנע ממנה את העניינים הללו אלא כדי להגן עליה מפני גסויות ולהגן עליה מפני חשיפה לחשדנות וחוסר מוסריות, ולמנוע ממנה ליפול לפשע ולשחיתות ולהלביש לה עם זה בגד האדיקות, הטהרה והטוהר, ובכך חוסם כל תואנה שמובילה לאי-מוסריות, אומר הקב"ה: {ומאה בבוטינו ולא כפו את הבורות הראשונה} [מפלגות: ואל תראה ליתקשטו חוץ ממה שהופיע והעלו לכיסם]

[אור: אומר הקב"ה.], ויאמר הקב"ה: {לכן אל תהיה כפוף במילה, שמא מי שיש לו מחלה בלבו חמד, אלא תגיד מילה טובה} [אל אחזבי; השטן ציפה אליה ואל הכי קרוב שתהיה לרוח של אדוניה בעת שהייתה בתחתית ביתה, ובסמכות אום חמיד אל-סעידיה, 'יהי רצון ה' בה, שבה אל שליח ה', תפילת ה' ושלום עליו. , ואמר: הו שליח ה', אני אוהב להתפלל איתך. הוא אמר: "אני יודע שאתה אוהב להתפלל איתי ותפילותיך בביתך טובות לך יותר מאשר תפילותך בחדרך, ותפילותך בביתך

. החדר שלך טוב יותר עבורך מתפילותך בביתך, ותפילותך בביתך טובה יותר עבורך מאשר תפילותך במסגד של עמך, ותפילותך במסגד של עמך טובה יותר עבורך מאשר תפילותך ב המסגד הזה שלי." ובסמכותו של אבו חורירה, 'יהי רצון ה' ממנו, אמר: שליח ה', עליו תפילות ה' ושלום, אמר: "השורות הטובות ביותר לגברים הן הראשונות, והגרועות הן האחרונות, והשורות הטובות ביותר לנשים הן האחרונות, והגרועות הן הראשונות."

השטן והפיתוי שלו, אז איך אם עובדי אלוהים נמצאים במצב הגרוע ביותר? ווקף, מקומות ציבוריים ופורומים, וכשנכנסו אהובותיה לעאישה, ישמח ה' בה, ואמר לה: אמא של המאמינים, הקפתי את הבית שבע פעמים וקיבלתי את הפינה פעמיים או שלוש. היא אמרה לה את זה, עבדי ה', למרות שהיא נמצאת במקום הכי מכובד ובמקום הכי טוב ומקום ציות ליד הכעבה, אז מה

דעתך על עובדי ה' עם אלה שגודשים את האנשים בשווקים, במקומות ציבוריים. ופורומים, והיא בכל קישוטה, הקישוט הכי יפה והבושם הכי יפה. עובדי ה': אנו אומרים מזל טוב לנשים המוסלמיות אם היא חיה את חייה, הדרכה והכוונה כה יקרות אינן מבקשות להזניח אנשים, מצד חסידי ההסברה והפיתוי וה' אומר: {ה' רוצה לחזור בתשובה אתה ורוצה שההולכים אחר התאוות ילכו קילומטר גדול} [נשים: עובדי אלוהים: יתרה מכך, האסלאם רק אוסר זאת על נשים ומונע מהן

לעשות זאת כדי להגן עליהן ועל החברה כולה, שהמוסר שלה יתמוסס, מערומיו מתפורר, הפשע מתפשט בו, והשחיתות מתנשאת בה. זהו אחד הגורמים הגדולים ביותר לעונשים ציבוריים, שכן הוא אחד הגורמים הגדולים

ביותר לשחיתות בעניינים ציבוריים ופרטיים, ולערבוב של גברים עם נשים - ודברי אבן אל-קייים, ירחם ה'. עליו - ועירוב גברים ונשים הוא גורם להרבה גנאי וניאוף, והוא אחד הגורמים למוות הציבור ולמכות מתמשכות, תמו דבריו, ירחם ה' עליו. עובדי ה': ישנו עיקרון גדול, שיש להיזהר בעניין זה, שהוא שפסקי השריעה הנוגעים לנשים או לאחרים הם מדויקים ביותר, מדויקים ביותר, ללא פגמים, פגמים, עוול או החלקה. החכם בניהולו הוא רואה הכל של משרתיו, היודעים הכל, כולל אושרו.

והצלחתם וצדקתם בעולם הזה ובעולם הבא, ועל כך עובדי ה', אחת התוקפנות הגדולות והחוטאות והמשפילות היא לומר על משהו מפסקי ה' הקשורים לנשים או לאחרים שיש עוול, דיכוי, חוסר הוגנות או החלקה, ומי שאומר את זה או משהו מזה, מה שגזר אדונו נכון. גורלו, ולא יראת כבודו, הוא זכות יראת שמים, והקב"ה אומר: "למה אינך מקווה לה' ביראת שמים

. " [נח: יג], כלומר אל תתייחס אליו כמי שאתה מכבד, והיראה היא התפארות, ומתוך יראת שמים כבודו, זה שאתה דבק בפסיקותיו, מציית לפקודותיו ומאמין בביטחון. אני מאמין בזה אחרת, אז מה שמרחיק את זה מכבוד ומה שמגיע לי בעולם הזה ובעולם הבא הוא בושח וחרפה. ובנותיהם, אלוהים, תדריך אותם למה שאתה אוהב ומרוצה ממנו, אללה, חסך. להם את המקומות של חוסר אמון ושגיא, והנח אותם לדרך הנכונה. הו אללה, חס עליהם את חסידי הרוע והשחיתות, הו חיים, הו קיום,

הו בעל הוד וכבוד, הו אללה, הגן על הוד והגן על שלנו. פגמים, אללה, הגן עלינו מידינו, מימינו ומשמאלנו ומאחורינו, אללה אנו מחפשים מקלט בך ובך אנו מבקשים עזרה שתשמור עבורנו את דתנו, שהיא חוסר הפרה של פרשתנו, הו בעל הוד והכבוד. אשר לעבדי ה': יראת ה' אלקיך ודעו כי רועי ה' יודעים כי אתם חיים בימים אלו, ימי סגולה

ומכובדים עם ה' אל-יכול, גדול קומתו, מרומם בערכו מאת ה' בספרו ומתפאר על ידי שליחו. יהי רצון תפילת ה' ושלום עליו בסונתו ועשרה לילות [אלפג'ר: א-ב], אמר יותר מאחד המפרשים שעשרת הימים כאן הם הימים הראשונים של חודש דחול-היג'ה. בין ימי המעשים הצדיקים שבהם אהובים על ה' יותר מעשרת הימים האלה" כלומר עשרת הימים הראשונים של

דהול-היג'ה, אמרו, "הו שליח אלוהים: ולא ג'האד בדרך ה'". : "אפילו לא ג'האד למען האל, חוץ מאדם שיצא עם עצמו ועם כספו ולא חזר עם כלום". עובדי ה': ימים ספורים וחלפו מהר, אז נצל את הימים המבורכים האלה על ידי התקרבות לאלוהים הכל יכול, שמירה על ציות לו והתמיד בפולחן שלו, המרומם, המלכותי. אם ה' אוהב אותנו, זו שמיעתו שבה הוא שומע, מראהו שבה הוא רואה, ידו שבה הוא מכה ורגליו שבהן הוא הולך. עליך לציית לאלוהים כשלה ולהתקרב אליו ולהיכנס אל מה שמוצא חן בעיניו. עם התעלות ושלו